

Ψυχαγωγία Εβδομάδων Βιβλίου για παιδιά 8-11

Η Λέσχη στα Δημοτικά Σχολεία Στιγμές παιδικές... μαγικές!

Στίγμα πολιτισμού έδωσε η Λέσχη, συνεργαζόμενη με το 39^ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών για τη διοργάνωση Εβδομάδας Βιβλίου. Πολλά και διαλεχτά βιβλία, συζήτηση με τους γονείς για το ελεύθερο διάβασμα των παιδιών τους και ψυχαγωγία των μαθητών. Εκδηλώσεις που συνέθεσαν στο σύνολό τους μια διαφορετική γιορτινή εβδομάδα, που έζησαν με ευχαρίστηση μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί.

Η τελευταία για φέτος Εβδομάδα Βιβλίου πραγματοποιήθηκε από 2 έως 6 Ιουνίου 2008. Απ' όλες τις εκδηλώσεις της εβδομάδας αυτής, την παράσταση έκλεψε η "Ψυχαγωγία για παιδιά".

Η Λέσχη κράτησε την καρδιά και το πνεύμα των μαθητών της στ' δημοτικού σε εγρήγορση με ένα 2ωρο παιχνιδιού, τραγουδιού και φαντασίας. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, καθεμιά με διαφορετικό ομαδάρχη από τη Λέσχη. Κάθε ομάδα είχε το σημείο αναφοράς της, το "καταφύγιο" της, μια φλοκάτη διαφορετικού χρώματος. Μέσα στον οριοθετημένο χώρο της φλοκάτης έλαβαν χώρα παιχνίδια που ξεπερνούν κάθε όριο χρόνου και φαντασίας.



Τα παιδιά κλήθηκαν να σκεφθούν και να συνεργαστούν για να βρουν ένα όνομα για την ομάδα τους, πλαισιωμένο από ένα στιχάκι-σύνθημα. Έτσι, η κάθε ομάδα απέκτησε μια κοινή ταυτότητα κάτω από την οποία κρύβονταν δέκα διαφορετικές προσωπικότητες, ταγμένες πλέον σε έναν κοινό σκοπό: τη χαρά!



Τα παιχνίδια γνωριμίας, σύσφιξης σχέσεων, εγρήγορσης, ομαδικότητας, διαδέχθηκαν τα τραγούδια και τα σκετς.

Την αρχή έκανε η Γενική Γραμματέας της Λέσχης, κ. Ήβη Σταυροπούλου με το παιχνίδι μίμησης, κίνησης και φωνής, “ο Μπαρμπα-Μπρίλιος”, που το ερμήνευσε με κέφι σε αρκετές διαφορετικές εκδοχές. Εν όψει του καλοκαιριού, τα παιδιά ένωσαν τις φωνές τους για να τραγουδήσουν “Το μάνιο του γαϊδάρου”, ένα τραγούδι με πολύ χιούμορ!



Θέλοντας να γεμίσει τους μικρούς της φίλους με ενέργεια και την ψυχή τους με ένα μήνυμα ανθρωπιάς, η Λέσχη επέλεξε να μοιραστεί μαζί τους το διήγημα “Ανθρωπος προς ανθρώπους” της Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη, μεταφέροντας τους το γεγονός πως το αίσθημα της ευθύνης που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει τους ανθρώπους, εύκολα μεταλλάσσεται μέσα στη μεγαλούπολη σε αίσθημα ανευθυνότητας και ατομικισμού.

Τέλος, με τα σκετσάκια “Γιαουρτοφαγία” και “Βιαστικοί Ταξιδιώτες”, ολοκληρώθηκε με πολύ γέλιο η Ψυχαγωγία.



Τα παιδιά έπαιξαν, τραγούδησαν, γέλασαν, αυτοσχεδίασαν, υποδύθηκαν ρόλους, ψυχαγωγήθηκαν, μέσα στη μεγάλη αγκαλιά της Λέσχης, που έχει όραμα να προσφέρει και να προάγει τον πολιτισμό. Με όχημα το καλό βιβλίο, να οξύνει το πνεύμα των παιδιών, για να γίνουν ενήλικες με αισθητική και περιεχόμενο.