

Προς  
«Το ΒΗΜΑ»  
Χρ. Λαδά 3 – Αθήνα 102 37

Αθήνα, 1 Ιανουαρίου 1987

### Συνεργάσιμος Διοικητής

Κύριε Διευθυντά,

Διοικητής του ΟΤΕ το 1978-81 υπήρξε ο ηρωϊκός αντιστασιακός τ. πλοίαρχος Αθανάσιος Σέκερης, μετέπειτα Διευθυντής της Μεσημβρινής, ευγενής άνθρωπος, μετριοπαθής αλλά και ... «συνεργάσιμος».

Στις συζητήσεις του με τους υπαλλήλους και συνδικαλιστές έλεγε, όταν τα' βρισκε δύσκολα:

« - Μα τι νομίζετε; Κι εγώ ένας υπάλληλος, σαν και σας, είμαι!»

Αγνοώντας με ποιο ανθρωπάκο έχει να κάνει, ζήτησε και τον είδε ένας Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος του Οργανισμού για να τον ενημερώσει για ζωτικά θέματα εκσυγχρονισμού του Τομέα Τηλετύπων, που λόγω των αουραίων της γραφειοκρατίας κολλούσαν και δεν πήγαιναν βήμα μπροστά. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ενημέρωσης αυτής ο κ. Διοικητής θέλησε μια πιο άνετη συνάντηση, απογευματινή, πράγμα που και έγινε. Τρία τέταρτα άκουγε μ' ανοιχτό το στόμα: Μελέτες, σχέδια, ιδέες, προτάσεις ντοκουμενταρισμένες:

«- Βάλτε 200 χιλ. μια φορά και θα βγαίνουν 50 χιλ. κάθε μέρα κέρδος για τον Οργανισμό»...

« - Μα τίποτα απ' αυτά δε μου λένε οι Γενικοί και οι Διευθυντές μου...»

« - Μ' αυτό το τίποτα, κύριε Διοικητά, διοικείτε!...»

Φυσικά όλα αυτά έφτασαν αμέσως στ' αυτιά των Γραφειοκρατών και συγκύρισαν, καθώς του έπρεπε, τον τολμητία!... Ο οποίος δεν επέτρεπε στον εαυτό του να'χει άλλη «κάλυψη», εκτός από την επιστήμη και το ήθος του!... Πράγματα βέβαια ντεμοντέ στην εποχή μας και κυρίως στον τόπο μας.

Ο Διοικητής αυτός φυσικά απέτυχε, ή, καλύτερα, το μόνο που πέτυχε ήταν να γίνει άβουλο όργανο των γραφειοκρατών, που τον πλεύρισαν για να τον στηρίξουν στην ασχετοσύνη του! Άλλο να διοικείς πειθαρχημένο, πολεμικό πλοίο, άλλο τον ΟΤΕ. Των εργατοπατέρων και εθνοπατέρων.

Το έλλειμμα του Οργανισμού αυξήθηκε, άξια στελέχη παραμερίστηκαν, αετονύχηδες αναρριχήθηκαν με τη μέθοδο των υποκλίσεων, τα «κατά συνθήκην ψεύδη» κι η διαστροφή της πραγματικότητας είναι πια κατάσταση...

Και ο τόσο ζωντανός και αληθινός αρθρογράφος σου, ο κ. Ν. Δήμου, ζητάει μέσα σ' αυτή την κατάντια – και τον παχύδερμο κομματισμό! – να πάνε άνθρωποι ικανοί και υπεύθυνοι να διοικήσουν! («Βήμα», 1.1.87: «Το μεγάλο λάθος»<sup>1</sup>). Είναι δυνατόν να υποστηρίξει μια τέτοια... ουτοπία;!

Με τις ευχές μου για τον Καινούργιο Χρόνο:

ΒΗΜΑ – 18.1.87      Π.Δ. ΡΟΖΑΚΗΣ      Α. Τσόχα 3 – Αθήνα 115 21      Τηλ. 646-3888

---

<sup>1</sup> Φυσικά δεν πρόκειται για λάθος, μεγάλο ή μικρό, αλλά για σκέτη φαυλότητα. Ο αξιοπρεπής αντιστασιακός πλοίαρχος κάλυπτε τελικά ρουσφέτια, αναξιοκρατίες, σκάνδαλα, κακοδιοίκηση, ελλείμματα... των αξιότιμων πολιτικών μας! Ήταν... συνεργάσιμος!